

Elke week doet Johan zijn best op het wedstrijdverslag.

Nu ook eens de analyse van de andere kant van het veld.

Het elftal

Jij bent onderdeel van een bijzonder elftal en jullie zijn in totaal met elf. Jij staat in het midden van die andere 10. Met jou in het midden is het elftal in evenwicht. Het elftal met jou in het centrum is onoverwinnelijk als jij die andere 10 maar de goede opdrachten geeft. Met die andere tien werk je samen om de zwaarste klussen te klaren. Voor elke klus heb je wel een specialist. Een paar kleintjes, een paar lange, een specialist voor het precisiewerk en de kleine ruimten. In je team zitten er ook een paar die samen een keiharde vuist kunnen maken. Die andere tien geven ook signalen door als er harder gewerkt moet worden of als ze de bal willen hebben. Ze wijzen ook naar anderen en ze klappen als het goed gegaan is.

Waar gaat dit over?

Eigenlijk is een voetbalelftal gelijk aan het elftal dat hierboven wordt beschreven. Hierboven heb ik het over jou lichaam in het midden van je linker- en rechterhand. Jij en je tien vingers zijn als elftal onoverwinnelijk. Het enige wat moet gebeuren is dat die elf samenwerken. In de C6 sta jij ook centraal. Die andere 10 zijn op het veld van jou afhankelijk en jij van hen. Dus moet je samenwerken door goed te communiceren. Een pink alleen is heel zwak. Als de ringvinger helpt staat er al een stevige muur. En als onderdeel van de vuist kan de pink heel hard aankomen. Dus alle vingers moet samenwerken, lang en kort, dik en dun, snel of langzaam. Of je nu in de verdediging staat of in de spits. Ook als je de bal niet hebt moet je hard blijven werken voor het team. Loop vrij, bied je aan, geef rugdekking, vraag om de bal en zeg wat je van je teamgenoot verwacht. Als de dingen misgaan is het heel makkelijk om naar iemand te wijzen, maar juist dan moet je eerst nagaan of je zelf er iets aan kon doen. Juichen doen we immers met z'n allen en dat geldt dus ook voor verliezen.

“Vingers van C6” (zo noem ik jullie voortaan!), we gaan de komende weken nog hard werken om die ladder verder op te klimmen naar een mooi eindresultaat. Werk samen, grijp die kans, werk hard, werk vooral met plezier en respect zodat die andere tien een reden hebben om voor je te klappen.

De vaders en moeders aan de kant zien iedere week dat het elftal verder knokt en overwinningen afdwingt. We genieten enorm van de resultaten. Jullie, de vingers van C6 vormen samen inmiddels hele harde vuisten en rammen op de poort bij de tegenstanders. Ga zo door.

Raymond