



Hallo Vrienden van C6,

Nog maar twee weken geleden was ik de scheidsrechter bij jullie thuiswedstrijd tegen SEP C3. Na afloop van de wedstrijd vroeg Johan mij per mail of ik het leuk vond om een stukje te schrijven voor en over jullie als team, en natuurlijk heb ik hier positief op gereageerd. Namens ons aller favoriete club Wilhelmus ben ik dit jaar namelijk niet alleen scheidsrechter, maar ook nog verantwoordelijk als coördinator van de C-jeugd, waaronder jullie ook vallen.

Wat mij is opgevallen tijdens de wedstrijd is dat jullie voor elkaar willen werken, en niet zo'n team zijn waarin er een paar individualisten of egoïsten zijn die alle ballen zelf op het doel willen schieten, NEE, winnen doe je met zijn allen, en dat bleek in deze wedstrijd.

Al hebben jullie hier dan niet gewonnen, de prestatie en het gelijkspel was puur op basis van jullie inzet, en alleen daarom al dik verdiend. SEP was misschien ??? voetballend wel ietsje sterker, maar doordat jullie goed samenwerkten hebben jullie toch een puntje kunnen pakken.

De wedstrijden die jullie in de beker hebben gespeeld waren met wisselende resultaten, een paar keer dik verlies, een paar keer gelijk, waaronder die gekke 5-5 uit bij GDA, en een paar leuke overwinningen, En dan in de competitie beginnen met 2 dikke overwinningen, en dan zelf een klasse omhoog, je kunt alleen maar zeggen dat jullie goed bezig zijn als team, en ga hier zo mee door!!!! Het grappige is dat Johan voor de eerste wedstrijd in de nieuwe klasse zo nerveus was dat hij al om 04:15 uur s'morgens een berichtje op Facebook plaatste, dat hij niet meer kon slapen, maar zijn nervositeit bleek nergens voor nodig 9-2 mag je gerust een monsterscore noemen, en dat in een hogere klasse!!!! Johan laat ook zien erg betrokken bij jullie te zijn, en ik vind dat jullie als team ook trots op hem mogen zijn!! Door zijn positieve houding naar jullie probeert hij toch altijd weer het onderste uit de kan te halen, en zo maakt hij van een stel jongens toch een heel leuk en voetballend team, wat voor verrassende uitslagen heeft gezorgd, als jullie met zijn allen positief naar elkaar blijven, en goed trainen en luisteren naar Johan dat weet ik zeker dat jullie er een heel leuk seizoen van gaan maken, en menig tegenstander met het zweet op het voorhoofd en tussen de billen van het veld af krijgen, wat de uitslag ook moge zijn.

VEEL Voetbalplezier, en maak er een mooi seizoen van!!!!

Groetjes,
Eric van Marwijk